

VERDENS LÆNGSTE NAT

Orig.: A - dur

Musik: S. Christiansen

Tekst: Dodo - J. Gedde

$\text{♩} = 138$ Forspil
F G G/B C C/E
1 guitar

F G G/B C C/E

Ⓐ F F/A C C/E
9 Der er for-år i luf - ten, for - år på vej — i al - le an - dre end mig,

F C C/G F
13 al - le an - dre end mig. — Der er u - ro i ver-

F/A C C/E F
18 den, u - ro i mig. — tror jeg mi - ster dig. —

C G C/E F
22 Nu fin - der so - len vej gen - nem sky - en, folk fin - der kær - lig - he - den frem,

C G C/E
26 og vi er de e - ne - ste i by - en, der går og

F G 2. st. Ⓑ1 C
1. st. 29 le - der ef - ter hin - a'n. — Midt i ver - dens læng - ste —

32 nat sid - der jeg her, — og dum - per blom - ster ind ad din dør

36 og jeg spør, — og jeg spør: — har jeg

39 kys - set di - ne spor, — sid - der du dér, — og dum - per

43 blom - ster ind ad min dør? — Gid du gør! — uh — ja —

47 guitar

50

53 En for - års-

56 him - mel li' - så — smuk og værd — at ven - te på,

59 som du er. Midt i

63 ver - dens læng - ste nat etc.

71

klaver

Gentages frit

Der er forår i luften, forår på vej
i alle andre end mig, alle andre end mig.

Der er uro i verden, uro i mig,
tror jeg mister dig.

Nu finder solen vej gennem skyen,
folk finder kærligheden frem,
og vi er de eneste i byen,
der går og leder efter hinanden.

Midt i verdens længste nat
sidder jeg her,
dumper blomster ind af din dør,
og jeg spør, og jeg spør:
Har jeg krydset dine spor,
og sidder du der,
og dumper blomster ind af min dør?
Gid du gør! Uhh jah.

Alle lyde sætter hjertet i stå,
du er alt, jeg venter på.

Men her er kun et ekko af et farvel
indeni mig selv.

Nu kommer drengene med aviser,
drømmer om det, de bli'r engang.
Vi mødes i nattens grå kulisser
her i den mørke trappegang.

Midt i verdens længste nat
sidder jeg her,
dumper blomster ind af din dør,
og jeg spør, og jeg spør:
Har jeg krydset dine spor,
og sidder du der,
og dumper blomster ind af min dør?
Gid du gør! Uhh jah.